

Een modern Wilhelmus

Zing jij het Wilhelmus ook altijd mee? Bijvoorbeeld als Nederland een sportwedstrijd heeft gewonnen? Al sinds 1932 is het ons volkslied, maar het is nog veel ouder: de tekst komt uit 1570!

Net als het verhaal over Den Briel gaat het Wilhelmus over de Tachtigjarige Oorlog. Om precies te zijn, over Willem van Oranje. Aan de ene kant wil hij de Spaanse koning trouw blijven, aan de andere kant wil hij voor het Nederlandse volk opkomen. De beginletters van alle coupletten vormen samen de naam WILLEM VAN NASSAU, de familienaam van Willem.

Na meer dan vierhonderd jaar kan de tekst misschien wel wat moderner. Maak er een rap van of schrijf over een andere belangrijke gebeurtenis uit de Nederlandse geschiedenis. Verzin een of meerdere nieuwe coupletten.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Het eerste en zesde couplet uit het Wilhelmus

[couplet 1]
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

[couplet 6]
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Deze moderne tekst voor het Wilhelmus werd geschreven door:

.....

.....